

Internationaal Zendingsgenootschap
GEMEENTE VAN ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN
 Reformatiebeweging

ZONSONDERGANGEN			
1	vrijdag	5 juli	• 22.01 uur
	Sabbat	6 juli	• 22.00 uur
2	vrijdag	12 juli	• 21.56 uur
	Sabbat	13 juli	• 21.55 uur
3	vrijdag	19 juli	• 21.48 uur
	Sabbat	20 juli	• 21.47 uur
4	vrijdag	26 juli	• 21.39 uur
	Sabbat	27 juli	• 21.37 uur
5	vrijdag	2 augustus	• 21.27 uur
	Sabbat	3 augustus	• 21.26 uur
6	vrijdag	9 augustus	• 21.15 uur
	Sabbat	10 augustus	• 21.13 uur
7	vrijdag	16 augustus	• 21.01 uur
	Sabbat	17 augustus	• 20.59 uur
8	vrijdag	23 augustus	• 20.46 uur
	Sabbat	24 augustus	• 20.44 uur
9	vrijdag	30 augustus	• 20.31 uur
	Sabbat	31 augustus	• 20.28 uur
10	vrijdag	6 september	• 20.15 uur
	Sabbat	7 september	• 20.12 uur
11	vrijdag	13 september	• 19.59 uur
	Sabbat	14 september	• 19.56 uur
12	vrijdag	20 september	• 19.42 uur
	Sabbat	21 september	• 19.40 uur
13	vrijdag	27 september	• 19.26 uur
	Sabbat	28 september	• 19.23 uur

Tijden berekend voor midden Nederland
 (52°00' noorderbreedte en 5°00' oosterlengte)

Uitgegeven door de Generale Conferentie van de
 International Missionary Society
 Seventh Day Adventist Church Reform Movement
 P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A. (Correspondentie)
 625 West Avenue, Cedartown, GA 30125, U.S.A. (Bezoekadres)
 Tel.: (+1) 770-748-0077 Fax: (+1) 770-748-0095
 e: info@sda1844.org i: www.sda1844.org

Nederlandse vertaling en druk verzorgd door de
 Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging
 Middachterlaan 2, 6955 JC Ellecom, Nederland
 Tel. 0313-416 222 e: Rehoboth@ZDareformatie.org i: www.zdareformatie.org



Voorwoord

“Paulus schreef aan de Korinthiërs: ‘En ik, broeders, toen ik tot u ben gekomen, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende het getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ (1 Korinthe 2:1, 2, sv) Hij zei: ‘Want Christus heeft mij ... gezonden [...] om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.’ (1 Korinthe 1:17-19, sv).

De grote en essentiële kennis is de kennis van God en Zijn woord. Petrus vermaande zijn broeders ‘Wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’ (2 Petrus 3:18) Er moet een dagelijks toenevend geestelijk inzicht zijn; en de christen zal groeien in genade naarmate hij afhankelijk is van de leer van het woord van God en deze waardeert, en naarmate hij er een gewoonte van maakt om over goddelijke dingen na te denken.

Alle trots van mening en afhankelijkheid van de wijsheid van deze wereld is onnut en ijdel. Wanneer mensen, in plaats van nederig de waarheid van God te ontvangen op welke manier dan ook tot hen gezonden, de woorden en manieren van de boodschapper beginnen te bekritisieren, laten zij hun gebrek zien aan geestelijk inzicht en hun gebrek aan waardering voor de waarheid van God, die van veel groter belang is dan de meest beschaafde en aangepaste redevoering. Eén kritische toespraak, waarin de boodschapper van God in diskrediet wordt gebracht, kan een spoor van ongelof in sommige gedachten op gang brengen, dat ertoe zal leiden dat het woord van de waarheid geen effect heeft. Degenen die een voortdurende strijd hebben om nederigheid en geloof te koesteren, zijn verre van gebaat bij deze koers. Alles wat ook maar lijkt op hoogmoed in leren en afhankelijkheid van wetenschappelijke kennis, wat je tussen je ziel en het woord van de Bijbel plaatst, zal de deur van je hart op een zeer effectieve manier sluiten voor de lieflijke, nederige godsdienst van de zachtmoedige en nederige Jezus....

Het is de Geest van God die de levenloze vermogens van de ziel verkwikt om hemelse dingen te waarderen en de genegenheid naar God en de waarheid trekt. Zonder de aanwezigheid van Jezus in het hart is religieuze dienst slechts een dood, koud formalisme. Het verlangen naar gemeenschap met God houdt al snel op als de Geest van God uit ons is verdreven; maar als Christus de hoop der heerlijkheid in ons is, worden we voortdurend geleid

om te denken en te handelen met het oog op de heerlijkheid van God. De vragen zullen opkomen: ‘Zal dit Jezus eren? Zal dit door Hem worden goedgekeurd? Zal ik in staat zijn om mijn integriteit te behouden als ik deze overeenkomst aanga?’ God zal de raadgever van de ziel worden, en we zullen op veilige paden worden geleid, en de wil van God zal de hoogste gids van ons leven worden. Dit is hemelse wijsheid, aan de ziel gegeven door de Vader van het licht, en het maakt de christen, hoewel nederig, tot het licht van de wereld.”

–Ellen G. White, *Review and Herald*, 17 augustus 1888

Sabbatschoollessen

Derde kwartaal 2024

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
1. Veelvoudige wijsheid	4
2. De wetenschap van de Almachtige	7
3. Goddelijke en menselijke wijsheid	11
4. Hemelse edelstenen.....	15
5. Het getrouwe Woord.....	19
6. Kennis vergaren.....	22
7. Een wijs hart	26
8. De goddelijke Leraar.....	30
9. Geestelijk begrip	33
Zendingsbericht van de Tanzaniaanse Unie	37
10. Goddelijke communicatie – menselijk ontvangst	40
11. Inzicht van boven.....	44
12. Oneindige en eindige kennis.....	48
13. Hemelse begeleiding	51

-
- **De sabbatschoollessen worden uitgegeven door:** De Generale Conferentie van de International Missionary Society Seventh Day Adventist Church Reform Movement
P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A.
e-Mail: info@sda1844.org
Tel. +1 770-748-0077 – Fax +1 770-748-0095
 - **Auteur van dit kwartaal:**
Anonymus
 - **Revisie en supervisie van de inhoud:**
De Predikersafdeling van de Generale Conferentie
 - **Nederlandse vertaling, vormgeving en druk:**
Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging.
Middachterlaan 2 – 6955 JC – Ellecom – Nederland
e-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org
Tel. +31 (0)313-416 222 (op werkdagen van 08.30u. tot 12.30u.)
 - **Abonnementen:** Jaarlijks wordt in het najaar een bestelformulier uitgegeven, waarop u kunt aangeven dat u dat komend jaar de sabbatschoollessen wilt ontvangen. De prijs voor een jaarabonnement staat op dat formulier vermeld. Betaling dient te geschieden door middel van een factuur, welke u automatisch krijgt toegestuurd vanuit zendingshuis ‘Rehoboth’. Op het formulier kunt u overigens aangeven of u alles in één keer wilt betalen of per kwartaal.
 - **Digitale sabbatschoollessen:** In het Nederlands gratis beschikbaar via de website: www.zdareformatie.org. Lessen in het Engels zijn te vinden op de officiële website van de Generale Conferentie: <http://sda1844.org/publishing/>. De Spaanse versie is hier te vinden: <http://asd1844.org/publicaciones/>.
 - **Gebruikte Bijbelvertaling:** Om de leesbaarheid bij de studie van de Sabbatschoollessen te vergroten, maken wij bij de versie met Bijbelteksten gebruik van de *Herziene* Statenvertaling. Ons eigen uitgangspunt en advies blijft echter om bij Bijbelstudies te allen tijde de Statenvertaling er naast te houden, omdat de oorspronkelijke Statenvertaling onze leidraad blijft bij het verdedigen van onze geloofsprincipes.

*De speciale sabbatschoolcollecte is bestemd voor
de Virtuele Zendingsschool*

Moge God uw gulle gave vermenigvuldigen!

1^e Les

Sabbat 6 juli 2024

Sabbatbegin 22.01^u ↔ 22.00^u

Veelvoudige wijsheid

“Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.” Psalm 104:24.

“Goddelijke wijsheid heeft in het heilsplan de wet van actie en reactie gesteld, waardoor het weldadigheidswerk in al zijn vertakkingen dubbel gezegend wordt. Wie de nooddriftigen geeft, zegent anderen en wordt zelf in nog grotere mate gezegend.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 415.

ZONDAG

1. In wie bestaan alle wijsheid en kennis? Kolossensen 2:2, 3.

“De kennis van God en van Jezus Christus, in het karakter uitgedrukt, is een verheerlijking boven al het andere dat op de aarde of in de hemel geacht wordt. Dat is de sleutel die de poorten van de hemelse stad opent. Het is deze kennis die God wil dat allen die Christus aanhangen, zullen bezitten.” –*De weg tot gezondheid*, blz. 392.

MAANDAG

2. Kan iemand op aarde de hoogte en diepte van hemelse kennis begrijpen? Jesája 40:28.

“De liefde van Christus is een gulden keten die sterfelijke, menselijke wezens, die in Christus geloven verbindt met de Oneindige God. De liefde die de Here voor Zijn kinderen heeft, gaat alle kennis te boven. Geen enkele wetenschap kan deze omschrijven of verklaren. Geen menselijke wijsheid kan haar peilen.” –*Bijbelcommentaar*, blz. 408.

DINSDAG

3. Wat is de reikwijdte van goddelijk begrip? Psalm 147:5.

“De Oneindige Wijsheid wil ons de belangrijkste lessen voor ons leven leren – plicht en geluk. Die lessen zijn vaak moeilijk te leren, maar zonder die twee komen we niet echt vooruit. Het kost ons misschien moeite, tranen en zelfs pijn. Maar we mogen niet wankelen en niet opgeven. Uiteindelijk zullen we de roep van de Meester horen: ‘Kind, kom hogerop’.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 51.

WOENSDAG

4. Hoe onveranderlijk is goddelijke wijsheid? Éfeze 3:10.

“Wanneer de waarheid in het hart wordt ontvangen, worden de gewoonten en gebruiken aan Christus aangepast. De leerling voelt zich verplicht om de Verlosser te verheffen. De waarheid werkt door liefde en zuivert zijn ziel, en hij beschouwt Gods geboden niet als afschaft, maar als onveranderlijke waarheid, vanaf het begin aan de wereld gegeven. Hij brengt de schatten van Gods woord op een frisse en aangename manier naar voren, omdat de waarheid bezit heeft genomen van zijn verstand, zijn hart, zijn hele wezen.” –*Signs of the Times*, 1 maart 1899.

DONDERDAG

5. Hoe beschreef de apostel Paulus de wijsheid en kennis van God? Romeinen 11:33.

“De kennis van de verlossing is de belangrijkste wetenschap die men moet leren in de voorbereidende school van het aardse leven.”
–*Het geloof waardoor ik leef*, blz. 321.

VRIJDAG

6. Wie alleen kan goddelijke kennis geven? Spreuken 2:6.

“Daar God de bron is van alle ware kennis, is, zoals we gezien hebben, het voornaamste doel bij de opvoeding: ons verstand te richten op Zijn openbaring van Zichzelf.” –*Karaktervorming*, blz. 16.

SABBAT

7. Wie is het begin en het einde van ware wijsheid? Spreuken 9:10.

“De kennis van God zal een soort kennis zijn die net zo blijvend zal zijn als de eeuwigheid. Leren en de werken van Christus doen, is het verkrijgen van een ware opvoeding.” –*Fundamentals of Christian Education*, blz. 392.

Ter overdenking

“Onze gebeden stijgen dagelijks op naar God voor kracht en goddelijke wijsheid, zodat ik me mag bewegen in de orde van God, in het heldere licht mag wandelen en geen verkeerde stappen mag zetten.” –*Letter 70*, 1889.

De wetenschap van de Almachtige

“... Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” 1 Korinthe 2:9.

“In het plechtige rollen van de donder en het onophoudelijk bruisen van de oceaan, in de blijde zangen die de bossen vervullen met een koor van melodieën, spreken duizenden stemmen in de natuur Zijn lof. Op aarde, op de zee en in de lucht, in de wonderbare kleurschakeringen, die variëren in prachtige contrasten of vermengd zijn tot harmonieën, aanschouwen wij Zijn heerlijkheid. De eeuwige heuvels vertellen ons van Zijn macht. De bomen die hun groene kruinen in het zonlicht wuiven en de bloemen met hun tere schoonheid wijzen naar hun Schepper. Het levende groen dat de bruine aarde bekleedt, vertelt van Gods zorg voor de kleinste van Zijn schepselen. De grotten van de zee en de diepten der aarde openbaren Zijn schatten. Hij die de paarden in de oceanen plaatste en de amethyst en de chrysoliet tussen de rotsen deed ontstaan, bemint de schoonheid. De rijzende zon aan de hemel is een vertegenwoordiger van Hem die het leven en het licht is van alles wat Hij gemaakt heeft. Al de schittering en schoonheid die de aarde sieren en de hemelen verlichten, spreken van God.” –*De weg tot gezondheid*, blz. 345.

ZONDAG

1. **Hoe wordt in het Oude Testament de onthulling van hemelse wijsheid beschreven? Numeri 24:16.**

“Uit God, de bron van wijsheid, komt alle kennis die waardevol is voor de mens, alles wat het intellect kan bevatten of vasthouden. De vrucht van de boom die goed en kwaad voorstelt, moet niet gretig geplukt worden omdat het aanbevolen wordt door iemand die eens een heldere engel in heerlijkheid was. Hij heeft gezegd dat als mensen ervan eten, zij goed en kwaad zullen kennen; maar laat het rusten. De ware kennis

komt niet van ongelovigen of goddeloze mensen. Het woord van God is licht en waarheid. Het ware licht schijnt van Jezus Christus, die ‘verlicht een ieder mens, komende in de wereld’. Johannes 1:9. Van de Heilige Geest komt goddelijke kennis. Hij weet wat de mensheid nodig heeft om vrede, geluk en kalmte hier in deze wereld te bevorderen en om eeuwige rust in het koninkrijk van God veilig te stellen.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 360.

MAANDAG

- 2. In wie bevinden zich de schatten van de hemelse wijsheid? Kolossensen 2:2, 3.**

“De onderwijzingen van Christus werden niet door uiterlijke gebaren op Zijn toehoorders overgebracht, maar door de woorden en daden van Zijn dagelijks leven, door de geest die Hij openbaarde. In het hogere leven dat Hij leidde terwijl Hij de werken van God deed, gaf Hij de mensen een voorbeeld van de uitwerking van het ware hogere onderwijs. Dus de vrucht van de hogere opvoeding wordt in het leven van Zijn volgelingen gezien, wanneer een haastige geest is overwonnen, wanneer het hart is versmolten tot tederheid voor anderen, wanneer het leven is gewijd aan het doen van de werken van Christus.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 399.

DINSDAG

- 3. Waarom kan geen mens Gods niveau van wijsheid bereiken? Jesája 40:12-14.**

“De mens is eindig; er is geen licht in zijn wijsheid. Zijn verstand zonder hulp kan niets verklaren uit de diepe dingen van God, noch kan hij de geestelijke lessen begrijpen die God in de materiële wereld heeft geplaatst. Maar het verstand is een geschenk van God en Zijn Geest zal hen helpen die bereid zijn om onderwezen te worden.”
–*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 423.

WOENSDAG

4. Wie onderhoudt de symmetrie van wijsheid en macht? Job 12:13.

“Kennis is macht. Maar het is slechts een macht ten goede, wanneer deze verenigd wordt met ware vroomheid. Zij moet worden bezielde door de Geest van God om de edelste doelen te kunnen dienen. Hoe nauwer onze band met God, hoe vollediger wij de waarde van ware wetenschap kunnen doorgronden. Want de eigenschappen van God, zoals die in Zijn geschapen werken te zien zijn, kunnen het best worden beoordeeld door hem die kennis heeft over de Schepper van alle dingen, de Auteur van alle waarheid.” –*Geest, karakter en persoonlijkheid*, blz. 781.

DONDERDAG

5. Waarom is God de enige die de daden kan beoordelen? 1 Samuël 2:3.

“God heeft ons verteld wat we moeten doen in ons levenswerk en hoe we karakters moeten vormen voor het toekomstige, onsterfelijke leven. Als we acht slaan op de gegeven instructies, zullen we daders van het Woord zijn. Zijn woorden zijn geen toelatingen, geen suggesties, maar de besluiten van een onfeilbare Rechter. Het zijn godde-

lijke stelregels, de zeer gespecificeerde wetten die ons in de laatste dagen zullen oordelen. Geen mens kan zich verontschuldigen als hij doet alsof hij de vrijheid heeft om de besluiten van God te schrappen, om Zijn aanwijzingen en gerechtelijke bevelen te negeren, om ze te herzien, ze te bekritisieren, ze om te keren, zoals het hem goeddunkt.” –*Letter 24*, 1890.

VRIJDAG

6. Waarmee wordt de goddelijke methode van onderricht vergeleken? Deuteronomium 32:2.

“Alleen onder de leiding van de Alwetende, zullen wij, bij het bestu[de]ren van Zijn werken, in staat gesteld worden Zijn gedachten te doorvorsen.” –*Karaktervorming*, blz. 135.

SABBAT

7. Wat leert Gods woord ons? 2 Petrus 3:18.

“Bedenk dat godsdienst in uw leven niet slechts één invloed te midden van anderen mag zijn. Het moet een invloed zijn, die alle andere overheerst. Wees strikt gematigd. Weersta elke verzoeking. Doe geen concessies aan de sluwe vijand. Luister niet naar de voorstellen die hij mannen en vrouwen in de mond legt. U hebt een overwinning te behalen. U hebt adel van karakter te verwerven. Maar dat kunt u niet verwerven zolang u vanwege falen depressief en ontmoedigd bent. Verbreek de banden waarmee satan u gebonden heeft. Het is niet nodig, dat u zijn slaaf bent. ‘U bent Mijn vrienden,’ heeft Christus gezegd, ‘als u doet wat Ik u gebied.’ (Johannes 15:14).” –*Geest, karakter en persoonlijkheid*, blz. 515.

Ter overdenking

“Als de goddelijke invloed niet erkend en gerespecteerd wordt, zal de menselijke wijsheid verheven worden boven de goddelijke wijsheid en zal het werk zeker in verkeerde banen geleid worden. Het resultaat voor het goede is zeker wanneer God verheven wordt als de goddelijke Raadgever.” –*Letter* 136, 1900.

3^e Les

Sabbat 20 juli 2024

Sabbatbegin 21.48 ^{u.} ↔ 21.47 ^{u.}

Goddelijke en menselijke wijsheid

“Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.” Genesis 3:3-5.

“Van de dagen van Adam af tot nu toe is dit satans werk geweest, en hij heeft veel succes gehad. Hij verzoekt mensen om aan Gods liefde te wantrouwen en Zijn wijsheid in twijfel te trekken. Hij probeert gedurig een geest van oneerbiedige nieuwsgierigheid op te wekken, een rusteloos, weetgierig verlangen om door te dringen in verborgenheden van goddelijke wijsheid en macht. Velen hebben in hun streven om uit te vinden wat God verborgen heeft gehouden, de waarheden over het hoofd gezien, die Hij geopenbaard heeft en die noodzakelijk zijn voor de zaligheid. Satan verleidt mensen tot ongehoorzaamheid door hen te doen geloven dat ze wonderlijke vlakken van kennis ontdekken. Maar dit alles is misleiding. Opgeblazen door hun ideeën van vooruitgang plaatsen ze, door het verwaarlozen van Gods voorschriften, hun voeten op het pad dat leidt naar ondergang en dood.” –*Patriarchen en profeten*, blz. 28, 29.

ZONDAG

1. Welke twee soorten wijsheid laat de Bijbel zien? 1 Korinthe 2:6, 7.

“Het was wantrouwen in Gods goedheid, ongeloof in Zijn woord, en verwerping van Zijn gezag, dat onze stamouders maakte tot overtreders en in de wereld de kennis van het kwaad bracht. Dat was het wat de deur opende voor allerlei leugen en dwaling.” –*Karaktervorming*, blz. 25.

MAANDAG

2. Hoe beschouwt God de wijsheid van de wereld? 1 Korinthe 3:19.

“Als de woorden van de mens enige waarde hebben, weerklinken ze de woorden van God.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 423.

DINSDAG

3. Hoe nauwkeurig kan de mens de werkelijkheid van God begrijpen? Job 36:26.

“Als de mens met God verzoend is, spreekt de natuur tot hem in woorden van hemelse wijsheid en getuigt van de eeuwige waarheid van Gods Woord. Wanneer Christus ons spreekt over de betekenis van de natuurlijke dingen, straalt de kennis van de ware godsdienst voort en maakt de verhouding van Gods wet ten opzichte van de natuurlijke en geestelijke wereld zichtbaar (MS 67, 1901).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 179.

WOENSDAG

- 4. Hoe verhouden goddelijkheid en de gevallen mensheid zich tot elkaar? Job 9:1-4.**

“Het hele leven van de Heiland werd gekenmerkt door belangeloze welwillendheid en de schoonheid van heiligheid. Hij is ons voorbeeld van goedheid. Vanaf het begin van Zijn bediening begonnen mensen het karakter van God duidelijker te begrijpen. Hij bracht Zijn leer in Zijn eigen leven in praktijk. Hij toonde rechtlijnigheid zonder koppigheid, welwillendheid zonder zwakheid, tederheid en medeleven zonder sentimentaliteit. Hij was uiterst sociaal, toch bezat Hij een reserve die elke vrijpostigheid ontmoedigde. Zijn gematigdheid leidde nooit tot bekrompenheid of strengheid.” –*Geest, karakter en persoonlijkheid*, blz. 655.

DONDERDAG

- 5. Welke geestelijkheid doordringt goddelijke wijsheid? 1 Korinthe 2:6, 7.**

“Christus wist dat Hij Zijn menselijkheid moest versterken door te bidden. Om een zegen voor de mensen te zijn, moest Hij met God communiceren en smeken om energie, volharding en standvastigheid. Zo liet Hij Zijn discipelen zien waar Zijn kracht lag. Zonder deze dagelijkse gemeenschap met God kan geen mens kracht krijgen om te dienen. Alleen Christus kan de gedachten op het juiste spoor

zetten. Hij alleen kan nobele verlangens geven en het karakter vormen naar de goddelijke gelijkenis. Als we in ernstig gebed tot Hem naderen, zal Hij onze harten vullen met hoge en heilige doelen en met diepe verlangens naar reinheid en gerechtigheid.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 323.

VRIJDAG

6. Hoe leert de gemeente over goddelijke wijsheid? Éfeze 3:10.

“Het is door de heiliging van de Geest en het geloof in de waarheid dat we samen met God arbeiders worden. Christus wacht op de medewerking van Zijn gemeente. ... Het bloed van Jezus Christus, de Heilige Geest en het goddelijke woord zijn van ons. Het doel van al deze hemelse voorzieningen ligt voor ons – de redding van de zielen voor wie Christus stierf; en het hangt van ons af of we de beloften die God heeft gegeven, willen vastgrijpen en samen met Hem willen werken. Goddelijke en menselijke vertegenwoordigers moeten samenwerken in het werk.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 22.

SABBAT

7. Wat is het belangrijkste doel voor een mens? Filippensen 3:8.

“Door Gods Woord te leren kennen en dat te gehoorzamen, kunnen mensen uit de diepste diepten van verval opstaan om kinderen van God te worden, gezelschap voor zondeloze engelen.” –*Boodschappen voor jonge mensen*, blz. 249 [zie ook: *Geest, karakter en persoonlijkheid*, blz. 91, 92].

Ter overdenking

“Gods barmhartigheid is voor iedereen die zich bekeert. Tot hen zendt Hij Zijn boodschappen van vergiffenis en als zij deze in hun hart opnemen, wordt hun leven geregenereerd. De Heer gebruikt verschillende manieren om mensen in staat te stellen om met Hem samen te werken. Hij manifesteert goddelijke wijsheid in de middelen die Hij gebruikt om Zijn mensen verder te leiden. Als ze Zijn wil doen, zullen ze de standaard van volmaaktheid bereiken.” –*Manuscript 140*, 1902.

4^e Les

Sabbat 27 juli 2024

Sabbatbegin 21.39^u ↔ 21.37^u

Hemelse edelstenen

“O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” Romeinen 11:33.

“De Bijbel ontvouwt waarheid met een eenvoud en een volmaakte aanpassing aan de noden en verlangens van het menselijke hart, dat de meest geleerde geesten heeft verbaasd en bekoord, omdat het de nederigen en ongeleerden in staat stelt de weg der zaligheid te onderscheiden. En nochtans gaan deze eenvoudig vermelde waarheden over onderwerpen, zo verheven, zo diep van betekenis, zo ver uitgaand boven de macht van het menselijke verstand, dat we ze enkel en alleen kunnen aannemen omdat God ze gesproken heeft. Aldus wordt het verlossingsplan voor ons ontplooid, zodat elke ziel de weg kan zien die hij moet gaan om berouwwol tot God en in het geloof tot onze Here Jezus Christus te komen, ten einde gered te worden langs de door God gestelde weg en toch liggen onder deze waarheden, die zo gemakkelijk te verstaan zijn, verborgenheden die Zijn heerlijkheid verbergen – verborgenheden die de zoekende geest overstelpen en nochtans de oprechte zoeker naar waarheid met eerbied en geloof bezielen. Hoe meer hij de Schriften onderzoekt, des te dieper is zijn overtuiging dat ze het Woord zijn van de levende God, en buigt de menselijke rede zich voor de majesteit van de Goddelijke openbaring.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 322.

ZONDAG

1. **Wat bereiken onderwijs en onderricht in de christen? Spreuken 6:23.**

“De menselijke vermogens zijn, wanneer ze onder de speciale leiding van Gods genade staan, in staat om gebruikt te worden voor het beste doel op aarde. Onwetendheid vergroot niet de nederigheid of geestelijkheid van een belijdend volgeling van Christus. De waarheden van het goddelijke woord kunnen het best gewaardeerd worden door een verstandige christen. Christus kan het best verheerlijkt worden door hen die Hem op een intelligente manier dienen.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 361.

MAANDAG

2. **Hoe wordt Gods onderricht omschreven? Spreuken 4:2.**

“Vroomheid en godsdienstige ervaring liggen aan de basis van ware opvoeding.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 505.

DINSDAG

3. **Waarmee wordt hemelse onderricht vergeleken? Spreuken 8:10, 11.**

“Het is niet veilig om af en toe een christen te zijn. We moeten altijd gelijkvormig aan Christus zijn in onze daden. Dan zijn we door genade veilig voor tijd en eeuwigheid. De ervaringskennis van de kracht van genade ontvangen in tijden van beproeving is van meer waarde dan goud of zilver. Het bevestigt het geloof van de vertrouwende, gelovige. De zekerheid dat Jezus voor hem een altijd aanwezige helper is, geeft hem een vrijmoedigheid die hem in staat stelt God op Zijn woord te

geloven en Hem te vertrouwen met onwankelbaar geloof onder de meest beproevende omstandigheden.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 487.

WOENSDAG

4. **Hoe zal de christen reageren op goddelijke wijsheid? Spreuken 23:12.**

“Gods doel voor ons is dat we altijd opwaarts zullen bewegen. Zelfs in de kleinere taken van het gewone leven dienen we voortdurend te groeien in genade, voorzien van hoge en heilige motieven, krachtig omdat ze voortkomen van Degene die Zijn leven gaf om ons te voorzien van de drijfveer om volledig succesvol te zijn in de vorming van een christelijk karakter.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 490.

DONDERDAG

5. **Hoe reageren sommige mensen op de meest verheven kennis? Handelingen 17:18, 19.**

“Wie de bindende aanspraken van Gods wet niet inziet en nalaat zich aan elke eis ervan te houden, overtreedt de gehele wet. Hij die tevreden is om slechts gedeeltelijk aan de maatstaf van gerechtigheid te voldoen, en die niet triomfeert over elke geestelijke vijand, zal het doel van Christus niet vervullen. Hij verlaagt het hele plan van zijn godsdienstige leven en verzwakt zijn karakter. Onder de kracht van de verleiding krijgen zijn karaktergebreken de overhand en overwint het kwaad.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 504.

VRIJDAG

6. Met welk doel is de Bijbel geschreven? Romeinen 15:4.

“Niemand is een betere leraar dan de Heilige Schrift. De Bijbel is de oudste en meest alomvattende geschiedenis die mensen bezitten. Hij is rechtstreeks uit de Bron van de eeuwige waarheid gekomen. De eeuwen door heeft een Goddelijke hand zijn zuiverheid bewaard.”
–*Boodschappen voor jonge mensen*, blz. 247.

SABBAT

7. Welk invloed zal de Heilige Schrift hebben op het hart van mensen als deze wordt aangenomen? Spreuken 3:1, 2.

“Wij dienen de Bijbel te beschouwen als Gods openbaring aan ons van eeuwige dingen – de dingen die voor ons het belangrijkste zijn om te weten. Door de wereld wordt het terzijde geschoven alsof de studie ervan voltooid is, maar duizend jaar onderzoek zou de verborgen schat die het bevat niet uitputten. Alleen de eeuwigheid zal de wijsheid van dit Boek onthullen, want het is de wijsheid van een oneindige geest.”
–*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 443.

Ter overdenking

“Christus werd één met de menselijke familie – been van ons been en vlees van ons vlees. Hij kwam naar deze wereld en woonde onder de mensen. Hij kwam in menselijke gedaante, maar met alle volheid van de Godheid in Zich, om de beginselen van de hemel te verkondigen en mannen en vrouwen in staat te stellen in goddelijke wijsheid te wandelen. Hij kwam om de oneindige liefde van God voor gevallen mensen aan het universum te openbaren.” –*Manuscript 102*, 1903.

Het getrouwe Woord

“In Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.” Kolossensen 2:3.

“Wij zullen alleen groeien in ware geestelijke kennis wanneer we ons onze eigen kleinheid en onze algehele afhankelijkheid van God bewust zijn; maar allen die tot de Bijbel komen met een ontvankelijke en biddende geest, om wat daarin staat de bestuderen als Gods Woord, zullen Goddelijke voorlichting ontvangen. Er zijn vele dingen, ogenschijnlijk moeilijk of duister, die God duidelijk en eenvoudig wil maken voor hen die aldus zoeken om ze te begrijpen.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 326.

ZONDAG

1. **Welke drie dingen in Gods geschreven woord moeten de volle aandacht van de mens krijgen? 1 Timótheüs 4:13.**

“De waarheden van het Woord van God zijn niet alleen maar meningen, maar ook uitingen van de Allerhoogste. Hij die deze waarheden tot deel van zijn leven maakt, wordt in elke betekenis een nieuwe schepping. Hij krijgt geen nieuwe verstandelijke vermogens. Maar de duisternis, die door onwetendheid en zonde het begrip hebben versluiserd, wordt verdreven.” –*Geest, karakter en persoonlijkheid*, blz. 101.

MAANDAG

2. **Welke grondbeginselen worden gedeeld door iemand die hemels onderwijs ontvangt? Titus 1:9.**

“Het levenswerk dat ons gegeven is, is dat van voorbereiding op het eeuwige leven. Als we dit werk volbrengen zoals God het voor ogen heeft, kan elke verleiding voor onze vooruitgang werken; want als we de verzoeken ervaar weerstaan, boeken we vooruitgang in het goddelijke leven.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 237.

DINSDAG

- 3. Waarin wordt de ontvanger van goddelijke kennis veranderd? Titus 2:7, eerste gedeelte.**

“Hoger onderwijs krijgen betekent deel krijgen aan de goddelijke natuur. Het betekent dat we het leven en karakter van Christus kopiëren zodat we op goede grond staan in de strijd van het leven. Het betekent dat we dagelijks overwinningen behalen op de zonde. Terwijl we naar dit onderwijs zoeken, zijn engelen van God onze metgezellen; wanneer de vijand als een stormvloed op ons afkomt, heft de Geest van de Heer voor ons een bescherming tegen hem op.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 388.

WOENSDAG

- 4. Hoe hoort iemands houding te zijn ten opzichte van de instructie die hij van boven ontvangt? Titus 2:7, laatste gedeelte.**

“Onderwijs is een groots levenswerk; maar om het ware onderwijs te verkrijgen is het noodzakelijk om die wijsheid te bezitten die alleen van God komt.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 413.

DONDERDAG

- 5. Hoe is Gods wijze boodschap aan Zijn volgelingen een leidraad voor anderen? Éxodus 18:20.**

“Juist handelen is de onmiskenbare vrucht van ware godsvrucht. Mensen die zulke vrucht niet voortbrengen, tonen aan, dat ze in de dingen van God geen ervaring hebben.” –*Boodschappen voor jonge mensen*, blz. 356.

VRIJDAG

- 6. Welke verantwoordelijkheid draagt de mens voor de kennis die God hem geeft? Deuteronomium 4:9.**

“Het is Gods doel om door Zijn volk de beginselen van Zijn Koninkrijk te openbaren. Opdat zij in leven en karakter deze beginselen mogen openbaren, [...] Door het aanschouwen van de goedheid, de barmhartigheid, de rechtvaardigheid en de liefde van God geopenbaard in de gemeente, moet de wereld een voorstelling van Zijn karakter krijgen. En wanneer de wet van God aldus in het leven wordt geopenbaard zal zelfs de wereld de superioriteit erkennen van hen die God liefhebben en vrezen en dienen boven elk ander volk op aarde.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 384, 387.

SABBAT

- 7. Welke aspecten van iemands leven dienen gevuld te zijn met goddelijke wijsheid? Deuteronomium 11:18, 19.**

“De Heer aanvaardt geen verdeeld hart. Hij wil de gehele mens. Hij maakte alles wat er is van de mens. Hij bracht een volledig offer om het lichaam en de ziel van de mens te verlossen. Wat Hij verlangt van hen die Hij geschapen en verlost heeft, wordt samengevat in deze woorden: ‘Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. ... Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ Matthéüs 22:37-39. God zal niets minder dan dit aanvaarden.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 345.

Ter overdenking

“Het woord van God vereenvoudigt in grote mate de ingewikkelde bezigheden van het leven. Aan iedereen die oprecht zoekt schenkt het goddelijke wijsheid. Wij moeten nooit vergeten dat wij door lijden verlost zijn. Het is het kostbare bloed van Christus dat voor ons verzoening bewerkt. Met zwoegen, opoffering en gevaar, met verlies van wereldse goederen, en het ondergaan van zielenleed is aan de wereld het evangelie gebracht. God roept jonge mensen in de kracht en sterkte van hun jeugd om deelgenoten van Hem te worden in zelfverloochening, opoffering en lijden. Als zij gehoor geven aan de oproep, dan zal Hij hen tot Zijn werktuigen maken om zielen te redden waarvoor Hij gestorven is. Hij wil echter dat zij de kosten berekenen en het werk ingaan met volledige kennis van de voorwaarden waarop zij een gekruisigde Verlosser dienen.” –*Getuigenissen voor de gemeente*, deel 5, blz. 75.

6^e Les

Sabbat 10 augustus 2024

Sabbatbegin 21.15 ^u. ↔ 21.13 ^u.

Kennis vergaren

“Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.” Johannes 7:17.

“Wanneer mensen er geen moeite voor doen om in woord en daad met God in harmonie te zijn, zal, hoe geleerd zij ook mogen zijn, de kans groot zijn dat zij zich vergissen in hun begrip van de Schriften, en is het

niet veilig op hun uitleg te vertrouwen. Wanneer wij waarachtig ons best doen om Gods wil te doen, maakt de Heilige Geest de geboden van Zijn woord tot onze levensbeginselen en schrijft ze op de tafelen van ons hart. Het zijn dan ook alleen zij die het licht volgen dat reeds gegeven is, die kunnen hopen op het ontvangen van verdere verlichting door de Geest. Dit wordt duidelijk weergegeven door de woorden van Christus: ‘Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt.’ ” –*Getuigenissen voor de gemeente*, deel 5, blz. 574.

ZONDAG

- 1. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden voordat iemand geïnspireerde instructies kan ontvangen? 1 Koningen 8:35, 36.**

“In elk geslacht en in elk land is het ware fundament en voorbeeld tot karaktervorming hetzelfde geweest. De goddelijke wet, ‘Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart ... en uw naaste als uzelf’, (Lukas 10:27) het grote beginsel, geopenbaard in het karakter en het leven van onze Heiland, is het enige, veilige fundament en de enige betrouwbare gids.” –*Karaktervorming*, blz. 230.

MAANDAG

- 2. Wat doet kennis van God voor hen die het niet accepteren? 2 Koningen 17:27, 28.**

“God roept de mensen op om Hem te zien in de wonderen van de hemel. Hij zegt: ‘Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heer voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid van Zijn krachten.’ (Jesaja 40:26) God wil dat we de werken van de oneindigheid bestuderen, en vanuit deze studie leren om Hem lief te hebben, te eren en te gehoorzamen. De hemelen en de aarde met hun schatten zijn om de lessen van Gods liefde, zorg en macht te leren.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 456.

DINSDAG

- 3. Wat moet iemand doen met de kennis die God aan Zijn volk geeft? 2 Kronieken 17:7, 9.**

“In ons leven hier, aards en door de zonde beperkt, wordt de grootste vreugde gesmaakt en de hoogste opvoeding verkregen in het dienen.” –*Karaktervorming*, blz. 308.

WOENSDAG

- 4. Wie geeft de mens onderricht? Nehemia 9:20.**

“God werkt al het onzichtbare in het menselijk hart; want zonder de goddelijke kracht die op het verstand werkt, kan de geest van de mens de gevoelens van verheffende, veredelende waarheid niet bevatten.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 376.

DONDERDAG

5. **Tot welk punt behoort iemand bereid te zijn om door de Heer onderwezen te worden? Job 34:32.**

“Om de mens weer in harmonie met God te brengen, om zijn morele natuur zo te verheffen en te veredelen dat hij weer het beeld van de Schepper weerspiegelt, is het grote doel van alle opvoeding en discipline van het leven.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 49.

VRIJDAG

6. **Welke levensbelangrijke kennis geeft iemands relatie met God hem? Psalm 16:7.**

“... Om te laten zien wat uit elk menselijk wezen kon groeien; wat, door het inwonen van het goddelijke in de menselijkheid, allen die Hem aannamen, konden worden. Hij kwam om te laten zien hoe mensen moeten worden opgevoed zoals het de kinderen Gods betaamt; hoe zij op aarde de beginselen en het leven des hemels moeten uitleven.” –*Karaktervorming*, blz. 73.

SABBAT

7. **Hoe verlangend en met welke overtuiging zou iemand hemelse wijsheid moeten ontvangen? Psalm 25:4, 5.**

“Het verkrijgen van kennis van dit goddelijk gewijde plan zou onze voornaamste studie moeten zijn; het naleven van de voorwaarden ervan onze voornaamste inspanning.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 50.

Ter overdenking

“O, als het menselijk verstand het werk van Jezus zou begrijpen – in die mate waarin het verlossingsplan door menselijke geesten kan worden begrepen – Jezus’ werk door onze natuur op Zich te nemen, en wat er voor ons moet worden bereikt door deze wonderbaarlijke verwaardiging, dan zouden de harten van mannen en vrouwen smelten van dankbaarheid bij de gedachte aan Gods grote liefde, en in nederigheid zouden ze de goddelijke wijsheid aanbidden die het geheimenis van genade heeft bedacht.” –*Signs of the Times*, 13 december 1905.

7^e Les

Sabbat 17 augustus 2024

Sabbatbegin 21.01^u ↔ 20.59^u

Een wijs hart

“Wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad. Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid.” Prediker 8:5.

“Hoe groot iemands verstandelijke groei ook moge zijn, laat hij toch voor geen moment denken dat het dan niet langer nodig is om aanhoudend en nauwgezet de Schriften te doorvorsen naar meer licht. Als volk zijn wij persoonlijk geroepen om de profetie te bestuderen. We moeten terdege waakzaam zijn opdat we elke lichtstraal die God ons wil geven, kunnen onderscheiden. Wij moeten de eerste glimpen der waarheid opvangen; en door studie onder gebed kan groter licht verkregen worden om aan anderen door te geven.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 331.

ZONDAG

1. **Welke prachtige zekerheid kan elke christen hebben? Psalm 94:10.**

“... Ware kennis leidt tot een heilig leven door heiligmaking van de waarheid.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 412.

MAANDAG

- 2. Wat dient er in iemand te gebeuren voordat hij een instrument ten goede voor anderen kan zijn? Psalm 51:14, 15.**

“Om aan de hoogst mogelijke standaard te voldoen, moeten we volhardend en vastbesloten zijn. In veel gevallen moeten gevestigde gewoonten en ideeën overwonnen worden voordat we vooruitgang kunnen boeken in het godsdienstige leven. ... Het essentiële werk is om de smaak, de eetlust, de hartstochten, de motieven en de verlangens aan te passen aan de grote norm van gerechtigheid. Het werk moet in het hart beginnen. Tenzij het hart volledig is aangepast aan de wil van Christus, zal een of andere overheersende hartstocht, of een gewoonte of gebrek, een kracht worden om te vernietigen.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 505.

DINSDAG

- 3. Op welke jonge leeftijd kan zelfs een kind van God leren? Psalm 71:17.**

“Jonger dan Jozef en Daniël was Mozes, toen hij onttrokken werd aan de beschermende zorgen van zijn ouderlijk huis; nochtans hebben dezelfde middelen die aan hun leven vorm hebben gegeven, ook zijn leven gevormd. Slechts twaalf jaar bracht hij door in het huis van zijn Hebreeuwse ouders; maar in de loop van deze jaren werd het fundament voor zijn grootheid gelegd; en dat werd gelegd door de hand van iemand van wie men zo goed als niets weet.” –*Karaktervorming*, blz. 60, 61.

WOENSDAG

4. **Wat zou iemands belangrijkste verlangen moeten zijn naarmate de jaren verstrijken? Psalm 90:12.**

“Naarmate hij zijn kennis gebruikt, zal hij meer ontvangen. Sommigen die maar één talent hebben, hebben het gevoel dat ze niets kunnen doen. Ze verbergen hun talent als het ware in de aarde en omdat ze geen toename verkrijgen, murmureren ze tegen God. Maar als ze het talent dat ze hebben, zouden gebruiken, zou hun talent verdubbelen. Het is door een trouw gebruik van talenten dat ze vermenigvuldigd worden. Als we de voordelen die God ons geeft goed gebruiken, vergroot Hij onze mogelijkheden om te dienen.”
–*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 234.

DONDERDAG

5. **Hoelang mag men leren van de alwetende God? Psalm 119:33.**

“In de school van Christus zijn studenten nooit afgestudeerd. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ouderen als jongeren. Zij die gehoor geven aan de aanwijzingen van de goddelijke Leraar, boeken voortdurend vooruitgang in wijsheid, verfijning en adel van ziel. Zo worden zij voorbereid om die hogere school binnen te gaan, waar de vooruitgang de hele eeuwigheid zal doorgaan.” –*Geest, karakter en persoonlijkheid*, blz. 387.

VRIJDAG

6. **Welk verband is er tussen iemands verlangen om te leren en zijn geloof? Psalm 119:66.**

“Laat iedereen proberen zijn best te doen. Laten zij die zich hebben aangesloten onder de banier van Vorst Immanuël dagelijks groeien in genade en efficiëntie.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 246.

SABBAT

7. Welke verklaring en welke smeekbede zou iemand moeten doen? Psalm 143:10¹.

“Er is niets dat de wereld zo nodig heelt als kennis van de reddende macht van het evangelie, geopenbaard in het leven van op Christus gelijkende mensen.” –*De weg tot gezondheid*, blz. 103.

Ter overdenking

“De waarheid moet gebracht worden in de kracht van de Heilige Geest. Dit alleen kan aan onze woorden kracht verlenen. Alleen door de kracht van de Heilige Geest zal de overwinning behaald en bevestigd worden. Het menselijke werktuig moet gedreven worden door de Geest van God. De arbeiders moeten door de kracht van God bewaard worden door het geloof tot zaligheid. Zij moeten Goddelijke wijsheid bezitten, opdat niets zal gezegd worden dat de mensen ertoe zal brengen de weg voor ons te sluiten. Door de inscherping van geestelijke waarheid moeten wij een volk voorbereiden dat in alle ootmoed en vrees in staat zal zijn voor de hoogste autoriteiten in onze wereld een reden voor hun geloof te geven.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 44, 45.

¹ Dit vers wordt als volgt weergegeven in de Engelse King James vertaling: ‘Leer mij Uw wil te doen; want U bent mijn God, uw geest is goed; geleid mij in een land van oprechtheid.’

De Spaanse Reina Valera 1960: Leer mij Uw wil te doen, want U bent mijn God; Laat Uw goede geest mij leiden naar een land van gerechtigheid.”

De goddelijke Leraar

“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.” Jesája 9:1.

“Mannen met de hoogste opleiding en vaardigheden hebben de meest waardevolle lessen geleerd van de voorschriften en het voorbeeld van de nederige volgeling van Christus, die door de wereld als ‘ongeleerd’ wordt aangeduid. Maar als mensen met een dieper inzicht zouden kijken, zouden ze zien dat deze nederige mannen een opleiding hadden gekregen in de hoogste van alle scholen, zelfs in de school van de goddelijke Leraar, die sprak zoals nooit een mens heeft gesproken.” –*Christian Education*, blz. 199.

ZONDAG

- 1. Welke liefdebetuiging van de hemelse Vader zou ons hart moeten bewegen om Zijn leiding te volgen? Jesája 48:17.**

“De hoogste klas van de opvoeding is die, die zulke kennis en discipline verstrekt, welke zal leiden tot de beste ontwikkeling van het karakter en die de ziel geschikt maakt voor dat leven dat zich meet aan het leven van God. De eeuwigheid mag niet buiten onze berekening gaan. De hoogste opvoeding is die, die onze kinderen en jeugd de wetenschap van christelijkheid zal leren wat hen een experimentele kennis zal geven van Gods wegen en hun de lessen zal meedelen die Christus Zijn discipelen gaf omtrent het vaderlijke karakter van God.” –*Hoe leid ik mijn kind*, blz. 351, 352.

MAANDAG

- 2. Wat wil de Heer dat Zijn kinderen doen? Wat zal Hij dan doen? Jeremía 33:3.**

“De Heer kiest of aanvaardt geen arbeiders op basis van de voordelen die ze hebben genoten, of op basis van de superieure opleiding die ze hebben ontvangen. De waarde van de menselijke vertegenwoordiger wordt geschat aan de hand van het vermogen van het hart om God te kennen en te begrijpen. ... Het hoogst mogelijke goed wordt verkregen door de kennis van God. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.’ Johannes 17:3. Deze kennis is de geheime bron waaruit alle kracht vloeit.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 406.

DINSDAG

- 3. Wat geeft hemelse kennis Gods volk het vermogen om te doen? Ezechiël 44:23.**

“Verzamel voor je ziel het licht van het woord van God. Onthoud dat je dag na dag bouwt aan je karakter voor tijd en eeuwigheid. Het onderwijs van de Bijbel met betrekking tot karaktervorming is heel expliciet. ‘En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus’ (Kolossensen 3:17) Plaats jezelf onder Zijn controle en vraag dan om Zijn beschermende kracht. Hij gaf Zijn leven voor jou. Doe Hem geen verdriet. Wees behoedzaam in alles wat je zegt en doet.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 489.

WOENSDAG

- 4. Welke prachtige illustratie beschrijft degenen die door Hem worden onderwezen? Daniël 12:3.**

“Hij die de genadetijd waardeert als de voorbereidende school van het leven, zal het gebruiken om zich te verzekeren van een titel voor de hemelse woningen, een lidmaatschap van de hogere school.”
–*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 21.

DONDERDAG

- 5. Wat onderwijzen de trouwe volgelingen van de Heer? Matthéüs 28:19, laatste gedeelte, 20.**

“De Bijbel is van de hoogste waarde omdat deze het woord van de levende God is. Van alle boeken in de wereld verdient de Bijbel de meeste studie en aandacht, want zij bevat eeuwige wijsheid.”
–*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 421.

VRIJDAG

- 6. Wie zou hen onderwijzen nadat de Verlosser naar Zijn Vader was teruggekeerd? Lukas 12:12.**

“Deze werking van de Geest Gods ontheft ons niet van de noodzaak om onze vermogens en talenten te gebruiken, maar leert ons hoe elke kracht gebruikt moet worden ter ere Gods.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 361.

SABBAT

- 7. Hoe en als wie zullen Gods mensen anderen onderwijzen? Matthéüs 7:29.**

“Het meest wenselijke onderwijs is kennis van de mysteries van het koninkrijk der hemelen. Degene die de wereld dient, ziet niet de

grote dingen van eeuwig belang die bereid zijn voor degene die zijn hart opent voor het licht van de hemel. Maar degene die dit pad van kennis betreedt en volhardt in zijn zoektocht naar de verborgen wijsheid, aan hem leren hemelse vertegenwoordigers de grote lessen die door het geloof in Christus hem in staat stellen een overwinnaar te zijn. Door deze kennis wordt geestelijke volmaaktheid bereikt; het leven wordt heilig en aan Christus gelijkvormig.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 399.

Ter overdenking

“Als Jezus sprak, was dat niet met aarzelende onzekerheid; Zijn woorden kwamen met een ernst en zekerheid die past bij hun belang en de gedenkwaardige gevolgen die hun aanvaarding of verwerping met zich mee zou brengen. Wanneer Zijn leerstellingen werden tegengesproken, verdedigde Hij ze met zo’n grote ijver en zekerheid dat Zijn toehoorders onder de indruk waren dat Hij desnoods zou sterven om de autoriteit van Zijn leer te ondersteunen.” –*Gospel Workers*, blz. 260.

***Leest u alstublieft het zendingsbericht
van de Tanzaniaanse Unie op blz. 37.***

9^e Les

Sabbat 31 augustus 2024

Sabbatbegin 20.31 ^u ↔ 20.28 ^u

Geestelijk begrip

“Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.” Psalm 119:130.

“Het openen van Gods woord wordt gevolgd door een opmerkelijke versterking van de vermogens van de mens. Want de ingang van Gods woord is de toepassing van goddelijke waarheid op het hart, waardoor de ziel wordt gezuiverd en verfijnd door toedoen van de Heilige Geest.” –*Christian Education*, blz. 199.

ZONDAG

1. **Wat is Gods doel met de verspreiding van Zijn wijsheid? Jesája 2:3.**

“Het Woord van God, evenals het karakter van zijn Maker, biedt verborgenheden die door sterfelijke wezens nooit ten volle begrepen kunnen worden. Maar God heeft in de Schriften voldoende bewijs gegeven van hun goddelijk gezag. Zijn eigen bestaan, Zijn karakter, de betrouwbaarheid van Zijn Woord zijn gefundeerd door een getuigenis dat een beroep doet op ons verstand; en dit getuigenis is overvloedig. Zeker, Hij heeft de mogelijkheid tot twijfel niet weggenomen: geloof moet rusten op ervaringen en niet op aanschouwen; wie willen twifelen zijn daartoe in de gelegenheid, maar wie de waarheid willen kennen, vinden voor het geloof overvloedig grond.”
–*Karaktervorming*, blz. 171.

MAANDAG

2. **Welke principes kenmerken alle goddelijke instructies? Matthéüs 22:16.**

“Christus was de allergrootste Leraar die de wereld ooit heeft gezien. Hij bracht de mens kennis rechtstreeks uit de hemel. De lessen die Hij ons heeft gegeven zijn wat we nodig hebben voor zowel het heden als de toekomst. Hij legt ons de ware doelen van het leven voor en hoe we die kunnen bereiken.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 50.

DINSDAG

- 3. Welke effecten worden veroorzaakt door de instructie die van boven komt? Johannes 6:45.**

“Wat de moeite waard is om te doen, is de moeite waard om goed te doen.... Terwijl ze groeien in genade en in kennis van onze Heer Jezus Christus, zullen zij voortdurend trachten om hun mentale vermogens uit te breiden, zodat ze intelligente christenen kunnen worden.”
–*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 504.

WOENSDAG

- 4. Welke handelingen gaan gepaard met het ontvangen van goddelijke kennis? Johannes 8:28.**

“Gods woord dient ontvangen te worden als het fundament en de voltooiing van ons geloof. Het moet worden ontvangen met het verstand en met het gehele hart. Het is het leven en moet in ons bestaan worden opgenomen. Aldus ontvangen, zal het woord van God de mens verne-deren aan de voetbank van barmhartigheid en hem scheiden van elke verderfelijke invloed.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 374.

DONDERDAG

- 5. Welk identificerend kenmerk heeft hemels onderricht? 1 Korinthe 2:13.**

“Christelijke opvoeding betekent de aanvaarding, in gevoel en principe, van de leer van de Verlosser. Het omvat een dagelijks, gewetensvol wandelen in de voetsporen van Christus, die ermee instemde om in de gedaante van een mens naar de wereld te komen, zodat Hij het menselijk ras een kracht kon geven die ze op geen enkele andere manier konden verkrijgen.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 36.

VRIJDAG

6. Wat zou het middelpunt van alle kennis moeten zijn? Handelingen 1:1.

“Christus gekruisigd voor onze zonden; Christus opgestaan uit de dood; Christus opgevaren als onze bemiddelaar – dit is de wetenschap van verlossing die we moeten leren en onderwijzen. Dit moet de zorg van ons werk zijn” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 22.

SABBAT

7. Welke veranderingen vinden er plaats in iemand die door God wordt onderwezen? Éfeze 4:21-24.

“Om in de mens het beeld van zijn Maker te herstellen, hem terug te brengen tot de volmaaktheid waarin hij was geschapen, de ontwikkeling van lichaam, verstand en ziel te bevorderen, opdat het goddelijke doel in zijn schepping verwerkelijkt zou worden – zie daar het werk der verlossing. Dit is het doel van de opvoeding, het heerlijke doel van het leven. Liefde, de basis van de schepping en van

de verlossing, is de basis van de ware opvoeding.” –*Karaktervorming*, blz. 15, 16.

Ter overdenking

“We zijn dank verschuldigd aan Hem die ons het bestaan schonk voor alle talenten die ons zijn toevertrouwd; en het is een plicht die we aan onze Schepper verschuldigd zijn om de talenten die Hij aan ons toevertrouwd heeft te ontwikkelen en te verbeteren. Onderwijs zal de geest disciplineren, zijn krachten ontwikkelen en ze op een inzichtelijke manier sturen, zodat we nuttig kunnen zijn in het bevorderen van Gods heerlijkheid.” –*Christian Education*, blz. 203.

Zendingsbericht van de Tanzaniaanse Unie

Voorlezen op Sabbat 31 augustus 2024

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 7 september 2024 worden ingezameld

Tanzania is een onafhankelijk land met het grootste grondgebied van de drie landen in Oost-Afrika: Kenia, Oeganda en Tanzania. Het ligt aan de oostkust van Afrika en heeft een oppervlakte van 945.087 vierkante kilometer. Het grenst in het noorden aan Kenia en Oeganda, in het westen aan Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo, in het zuiden aan Zambia, Malawi en Mozambique en in het oosten aan de Indische Oceaan. Op 13 september 2023 telde Tanzania 67.833.957 inwoners, wat overeenkomt met 0,84 procent van de totale wereldbevolking.

Tanzania werd in december 1961 onafhankelijk van Engeland. Voor de Britse overheersing werd het land gekoloniseerd door Duitsland en stond het bekend als Duits Oost-Afrika tot 1918, na de Eerste Wereldoorlog. Onder Brits bewind werd de naam veranderd in Tanganyika. In 1964 werd Zanzibar, het eiland dat was gekoloniseerd door de Oman Arabieren, vrij en koos samen met Tanganyika voor wat nu de Verenigde Republiek Tanzania is. Het land bestaat voor 60 procent uit christenen en voor 36 procent uit

moslims, terwijl de rest andere traditionele religies aanhangt. De overheid kent haar burgers vrijheid van godsdienst toe.

De Adventboodschap kwam in 1903 naar Tanzania en de boodschap van de Reformatiebeweging werd in Tanzania voor het eerst geïntroduceerd in december 1974 door prediker Simon Schmidt, die toen secretaris was van de Generale Conferentie. Dankzij God verspreidde de boodschap zich over het hele land. Volgens het verslag van december 2022 heeft de gemeente meer dan 1.500 leden. We verwachten dat het ledental tegen het einde van 2023 gegroeid zal zijn, want vanaf december 2022 hadden we al meer nieuwe zielen gedoopt.

De Tanzaniaanse Unie werd in 1996 voor het eerst georganiseerd onder leiding van prediker Larry Watts, die hiervoor door de Generale Conferentie was uitgezonden. Hoewel de Unie was georganiseerd, bezat zij geen gebouwen, dus boden sommige leden hun huizen aan als tijdelijke gebedshuizen, die ook werden gebruikt voor samenkomsten op de sabbat. Later zegende de Heer Zijn werk in dit land toen we met de hulp van de Generale Conferentie een stuk land aan de rand van de stad Dar es Salaam konden kopen om een kleuterschool te beginnen, die later groeide en geregistreerd werd onder de naam “Bethel Mission English Medium School”. Twee kamers in het schoolgebouw worden sindsdien gebruikt als tijdelijk kantoor van de Unie.

Verschillende keren legden de schoolinspecteurs van het Ministerie van Onderwijs uit dat het volgens de schoolreglementen niet is toegestaan om schoolgebouwen te combineren met andere instellingen of administratie. Maar sinds vorig jaar hebben we formulieren van de overheid ontvangen die alle geregistreerde kerken en kerkgenootschappen in het hele land moeten invullen om bewijs te leveren van hun legale bestaan. Op die formulieren moeten we de administratieve structuur van de gemeente laten zien, de groei van het aantal leden, instellingen die eigendom zijn van de gemeente, als we die hebben, bestuurders of leiders, met inbegrip van de ID's in het bijzonder van de leiders van de Unie, en het fysieke adres van het hoofdkwartier. Het niet voldoen aan de vereisten kan sommige kerken diskwalificeren voor het behouden van hun registratie bij de overheid of er zelfs toe leiden dat ze hun registratie verliezen.

De Tanzaniaanse Unie bezit geen hoofdkantoorgebouw dat als het vereiste bewijs aan de autoriteiten kan worden getoond. Daarom nemen de leiders van de IMS Tanzaniaanse Unie elke maatregel en voorzorgsmaatregel om de gemeente veilig te houden onder de regels van het land. “Opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” Éfeze 5:27. Daarom, geliefde broeders en zusters over de hele wereld, willen we u uit-

nodigen om gul te geven voor de gaven voor de bouw van het hoofdkantoor van de Tanzaniaanse Unie, dat Gods gemeente niet alleen zal helpen om aan de eisen van de autoriteiten te voldoen, maar ook om orde op zaken te stellen. Uw vrije gift voor dat doel zal een grote hulp zijn om Gods werk te ondersteunen en aan te moedigen. We nodigen u uit om gehoor te geven aan de raad van Jezus: “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Matthéüs 6:19-21.

“De sympathieën van Gods volk zouden in elke gemeente in ons land moeten worden gewekt en er zou onzelfzuchtige actie moeten zijn om in de behoeften van verschillende zendingsvelden te voorzien. Mensen zouden van hun interesse in Gods werk moeten getuigen door het geven van hun bezittingen. Als zo’n interesse zou worden getoond, zou de band van christelijke broederschap bestaan en in kracht toenemen tussen alle leden van Christus’ gezin. [...]

Onze mensen moeten niet wachten op meer oproepen, maar moeten het werk recht in de hand houden en van die dingen die onmogelijkheden lijken, mogelijkheden maken. Laat iedereen zich afvragen: ‘Heeft de Heer mij geen middelen toevertrouwd voor de bevordering van Zijn werk?’ ... Laten we eerlijk zijn tegenover de Heer. Alle zegeningen die we genieten komen van Hem; en als Hij ons het talent van middelen heeft toevertrouwd, zodat we kunnen helpen om Zijn werk te doen, zullen we ons dan inhouden? Zullen we zeggen: ‘Nee, Heer, mijn kinderen zouden er niet blij mee zijn en daarom zal ik het wagen om God ongehoorzaam te zijn en Zijn talent in de aarde te begraven?’

Er mag geen uitstel zijn. De zaak van God vraagt om jullie hulp. Wij vragen u, als de rentmeesters van de Heer, om Zijn middelen in omloop te brengen, om faciliteiten te verschaffen waardoor velen de gelegenheid zullen hebben om de waarheid te leren kennen.” –*Counsels on Stewardship*, blz. 38, 44.

We willen ook onze dankbaarheid uitspreken aan het huidige bestuur van de Generale Conferentie voor het serieus nemen van deze zaak en het vinden van een oplossing door ons de middelen te geven die verzameld zullen worden voor de komende speciale Sabbatschoolgaven. Moge de Heer hen zegenen en blijven inspireren met Zijn Geest, zodat zij kunnen blijven waken over de kudde die aan hen is toevertrouwd, en Zijn werk maximaal laten bloeien.

Moge de Heer u overvloedig zegenen en moge Zijn Geest uw hart inspireren om van uw offer een levend offer te maken voor het doel waarvoor

het bestemd is! “Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal.” Prediker 11:1, 2.

Alvast bedankt voor het ter harte nemen van deze oproep!

Uw broeder in Jezus Christus, onze Heer,

–Hildon Mbogela
Voorzitter van de Tanzaniaanse Unie

De speciale sabbatschoolcollecte is bestemd voor de Tanzaniaanse Unie

Laat uw offergave Gods zegeningen in uw leven weerspiegelen!

10^e Les

Sabbat 7 september 2024

Sabbatbegin 20.15^u ↔ 20.12^u

Goddelijke communicatie – menselijk ontvangst

“Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.” 1 Samuël 3:10.

“Laten we in nauwe verbondenheid met God leven. De vreugde van de christen komt voort uit het besef van Gods liefde en zorg voor Zijn kinderen en de zekerheid dat Hij hen niet alleen zal laten in hun zwakheid. De Heer onthoudt Zijn wijsheid nooit aan hen die werkelijk toegewijd zijn. Zij die Hem vrezen en Hem dagelijks zoeken, wandelen in geborgenheid. Het zijn de mensen die zichzelf vernederen, zoals een klein kind, die door God onderwezen worden. De mens die zichzelf niet verheft, kan een plaats in Gods plan innemen die geen enkele zelfvoorzienend mens, hoe geleerd en goed voorbereid hij zichzelf ook vindt, kan innemen. Het maakt veel verschil of een man met God wandelt, of dat hij tevreden is met zichzelf te wandelen, vertrouwend op zijn eigen vaardigheden.” –*Review and Herald*, 24 maart 1904.

ZONDAG

- 1. Alleen wanneer heeft iemand iets te onderwijzen? 1 Korinthe 11:23.**

“In Zijn weerstand tegen het kwaad en Zijn inzet voor anderen gaf Christus de mensen een voorbeeld van de hoogste opleiding.”
–*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 36.

MAANDAG

2. Met wie begint het proces om werkelijk van God te leren? Romeinen 2:21.

“Zelfkennis is waardevolle kennis. [...] Zelfkennis leidt tot nederigheid en tot vertrouwen op God. Maar die kennis neemt niet de plaats in van het werken aan zelfverbetering, Iemand die zich bewust is van zijn eigen tekortkomingen, zal geen moeite sparen om aan de hoogst mogelijke maatstaf te kunnen voldoen: uitblinken op lichamelijk, verstandelijk en moreel terrein.” –*Geest, karakter en persoonlijkheid*, blz. 3.

DINSDAG

3. Hoe en wat zullen Gods boodschappers dan in staat zijn om te onderwijzen? Handelingen 8:30, 31, 35.

“Zo bracht ook Christus de beginselen der waarheid in het evangelie. In Zijn leer mogen wij drinken van de zuivere stromen die vloeien van de troon van God. Christus zou de mensen kennis hebben kunnen geven die alle vroegere ontdekkingen overtroffen zouden hebben en iedere andere ontdekking op de achtergrond zou hebben gezet. Hij zou verbor-

genheid na verborgenheid ontsloten kunnen hebben en Hij zou rondom deze wonderbare openbaringen de actieve, ernstige gedachten van opvolgende geslachten hebben kunnen concentreren tot het einde der tijden. Maar Hij wilde geen moment verliezen om de wetenschap tot redding te onderwijzen.” –*De weg tot gezondheid*, blz. 382.

WOENSDAG

- 4. Wat gebeurt er in het proces van goddelijk onderwijs? Galaten 6:6.**

“De christen streeft naar de hoogste verworvenheden om anderen goed te doen. Kennis die harmonieus samengaat met een christelijk karakter zal een mens tot een licht in de wereld maken. God werkt met menselijke inspanningen.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 505.

DONDERDAG

- 5. Wat alleen maakt het mogelijk dat een leerstelling waar is? 1 Timótheüs 6:3, 4.**

“Niet alleen verstandelijke, maar geestelijke kracht, een begrip van recht, een verlangen naar goedheid, bestaat in ieder hart. Maar tegen deze beginselen worstelt een vijandige macht. De gevolgen van het eten van de boom der kennis van goed en kwaad worden openbaar in het geestelijk leven van ieder mens. Er is in zijn natuur een neiging naar het kwaad, een macht waaraan hij, zo hij niet geholpen wordt, geen weerstand kan bieden. Om deze macht te weerstaan en dat ideaal te bereiken dat hij in het diepst van zijn ziel aanneemt als het alleen waardevolle, kan hij hulp vinden in slechts één kracht.

Die kracht is Christus. 's Mensens dringendste behoefte is, samen te werken met die kracht." –*Karaktervorming*, blz. 29.

VRIJDAG

- 6. Welke aansporing wordt gegeven over groei in de kennis die van boven komt? Hebreëen 5:11-14.**

“De mens wordt alleen efficiënt door deelgenoot te worden aan de goddelijke natuur.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 410.

SABBAT

- 7. Waarom is de aansporing in de vorige vraag noodzakelijk? Titus 1:9.**

“Hoewel in het bezit van verheven verstandelijke begaafdheden, openbaarde het leven van Paulus de kracht van een nog zeldzamer wijsheid. Beginselen van het grootste belang, beginselen waartegenover de grootste geleerden van zijn tijd onwetend stonden, worden in zijn onderwijzingen uiteengezet en treden aan de dag in zijn leven. Hij bezat de grootste van alle wijsheid, die een vlug begrip en sympathie des harten doet ontstaan, die de mens in aanraking brengt met mensen

en hen in staat stelt hun betere natuur op te wekken en hen inspireert tot een hoger leven.” –*Karaktervorming*, blz. 65, 66.

Ter overdenking

“Open de deur van uw hart voor de aankloppende Christus. Verwelkom de hemelse Gast. Als u dan in een verantwoordelijke positie wordt geplaatst, zult u uzelf niet verheffen tot ijdelheid. Er zijn waarheden in het woord van God waarvan u de betekenis niet begrijpt, maar deze zullen in hun schoonheid en lieflijkheid voor u opengaan, want Christus is uw leraar. Als u het verleden hebt verbeterd, is het nog steeds van u, omdat u de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid hebt opgevangen. U hebt een schat aan kennis waaraan u voortdurend iets toevoegt, en zo wordt u naar een hoger niveau van dienstbaarheid getild. Geef door wat u ontvangt en blijf doorgeven, zodat u kunt blijven ontvangen.” –*Review and Herald*, 24 maart 1904.

11^e Les

Sabbat 14 september 2024

Sabbatbegin 19.59^{u.} ↔ 19.56^{u.}

Inzicht van boven

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. [...] Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. ...” Johannes 17:4, 6.

“In hemelse wijsheid liet Hij Zijn ware majesteit gelden door alle dingen te buigen naar het huidige en toekomstige geluk van menselijke wezens. Hij kwam om mannen en vrouwen te leren hoe ze hier beneden het leven moesten leiden waarvan Hij hen een voorbeeld gaf – het leven dat hen geschikt zal maken om de verblijfplaatsen van gelukzaligheid binnen te gaan.” –*Letter* 281, 1904.

ZONDAG

- 1. Wat is het primaire doel van de wijsheid die van God komt?
Kolossensen 1:28.**

“ ‘Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid’. ‘De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort’. Spreuken 4:7; 15:2. Een juiste scholing verschaft deze wijsheid. Zij leert het beste gebruik niet van één, maar van al onze vermogens en talenten. Op deze wijze omvat de opvoeding de gehele kring van onze verplichtingen, namelijk tegenover onszelf, tegenover de wereld, en tegenover God.” –*Karaktervorming*, blz. 227.

MAANDAG

2. Welk dubbel effect heeft het woord van de Heer? Kolossensen 3:16.

“De Bijbel is onze norm voor geloof en doctrine. Er is niets dat beter berekend is om de geest te stimuleren en het intellect te versterken dan de studie van het woord van God. Geen enkel ander boek is zo krachtig om de gedachten te verheffen of de vermogens kracht bij te zetten als de brede, veredelende waarheden van de Bijbel.” –*Gospel Workers*, blz. 249.

DINSDAG

3. Welke hoop geeft hemelse kennis? 1 Timótheüs 4:10, 11.

“Hij verkondigde geen moeilijk te doorgronden theorieën, maar alleen dat wat nodig is voor de karakterontwikkeling; dat wat ’s mensen vermogen, om God te kennen, zal vergroten en zijn macht om het goede te doen, zal versterken. Hij sprak van die waarheden welke

het levensgedrag bepalen en de mens verbinden met de eeuwigheid.”
–*Karaktervorming*, blz. 81.

WOENSDAG

- 4. Welk tastbaar geschenk moet ons leerboek zijn? Waarom? 2 Timótheüs 3:16.**

“De voornaamste beweegredenen van de ziel zijn geloof, hoop en liefde en juist naar die krachten verwijst een goed doorgevoerd Bijbelonderzoek.” –*Karaktervorming*, blz. 193.

DONDERDAG

- 5. Welke beginselen zijn nodig om kennis uit de Heilige Schrift te verkrijgen? Lukas 11:1; Nehemía 8:8, 9.**

“Door de Bijbel te bestuderen leren we God kennen en begrijpen we onze relatie tot Christus, de Zondedragers, de Borg voor het gevallen ras. Niemand wordt in het duister gelaten over wat God goed- of afkeurt.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 429.

VRIJDAG

- 6. Wie laat de mens de goddelijke waarheid begrijpen en wat leert de Heer? Psalm 32:8.**

“Op elke bladzijde van het omvangrijke boekdeel van Zijn geschapen werken kan men nog Zijn handschrift ontwaren. Nog steeds getuigt de natuur van haar Schepper. [...]

De Heilige Schriften zijn de volmaakte maatstaf der waarheid, en als zodanig moet daaraan in de opvoeding de hoogste plaats worden toegekend. Om een opvoeding te verkrijgen welke de naam waardig is, moeten wij kennis ontvangen van God, de Schepper, en van Christus, de Verlosser, zoals Zij zijn geopenbaard in het Heilige Woord.” –*Karaktervorming*, blz. 17.

SABBAT

7. Wanneer is het mogelijk voor iemand om te begrijpen wat er om hem heen gebeurt? Psalm 73:17.

“... Van God en Christus te leren is de wetenschap van de hemel te leren.” –*Hoe leid ik mijn kind*, blz. 347.

Ter overdenking

Ik heb een zeer ernstig verlangen dat jullie vrij zullen staan in de Heer. Ik bid dat jullie de morele moed mogen hebben om standvastig voor de waarheid te staan en het begin van jullie vertrouwen tot het einde toe vast te houden. Laat je niet van de waarheid afleiden om fabels te ontvangen. Het heeft geen nut om materiaal naar het fundament te brengen dat wordt voorgesteld door hout, hooi en stoppels. Zulk materiaal zal volkomen verteerd worden. Laten we niet vergeten dat we voor een oneindige prijs gekocht zijn door de Zoon van God.” –*Letter* 281, 1904.

Oneindige en eindige kennis

“Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.”
Psalm 147:5.

“Als we vertrouwen op de beloften die God in Zijn Woord heeft gegeven, kunnen we met zekerheid voorwaarts gaan ondanks ontmoedigende blikken. De Heer zal voor ons helpers opwekken onder de mensen die Hij door Zijn Geest zal bewegen om ons in onze nood bij te staan. [...] We moeten de werking van Gods speciale voorzienigheid zien en erkennen. De Heer machtigt ons om te bidden en verklaart dat Hij de gebeden zal verhoren van hen die niet vertrouwen op hun eindige wijsheid, maar op Zijn oneindige kracht. Hij zal geëerd worden door hen die tot Hem naderen en die Hem trouw dienen. ‘Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.’ (Jesaja 26:3, HSV).” –*Letter 83*, 1899.

ZONDAG

1. **Welke diepe, heilige woorden spreekt God tot Zijn kinderen?**
Psalm 107:43.

“Als de geest zich toelegt op het bestuderen van de Bijbel, zal het begrip versterken en zullen de verstandsvermogens verbeteren.”
–*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 452.

MAANDAG

2. **Wat beweegt iemand om Gods wonderen te bewonderen?** Psalm 119:27.

“Liefde voor de waarheid en het besef, verantwoordelijk te zijn om God te verheerlijken, vormen de sterkste prikkels voor het scherpen van ons verstand.” –*Boodschappen voor jonge mensen*, blz. 394.

DINSDAG

- 3. Tot welk niveau van kennis leidt goddelijke wijsheid? Waarom? Psalm 119:99, 100.**

“Maak het je voornaamste prioriteit om juiste, nobele en verheffende principes te verwerven. God verlangt ernaar dat je van Hem getuigt. Hij wil niet dat je stilstaat; Hij wil dat je de weg van Zijn geboden bewandelt.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 554.

WOENSDAG

- 4. Welk dubbel effect heeft goddelijk onderwijs in de mens? Psalm 119:130.**

“Waarheid in ons hart heeft altijd een corrigerende werking op ons leven.” –*Boodschappen voor jonge mensen*, blz. 391.

DONDERDAG

- 5. Wanneer wordt iemand volgens de Heilige Schrift als verstandig beschouwd? Spreuken 14:8.¹**

¹ Noot van de vertaler: Een ‘schrander’ is ‘iemand die van schrandereheid getuigt’. Volgens de Dikke Van Dale is schrandereheid: “vlugheid van verstand”. Een synoniem voor een ‘schrander’ is ‘een scherpzinnig persoon’. Kortom: iemand die snel, gevat en verstandig denkt en handelt.

“Het ideaal van het christelijke karakter is gelijkvormigheid aan Christus. Voor ons ligt een pad van voortdurende vooruitgang. We hebben een doel te bereiken, een standaard te behalen, die alles omvat wat goed, puur, nobel en verheven is. We dienen voortdurend te streven en voortdurend vooruitgang te boeken naar de volmaaktheid van ons karakter.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 365.

VRIJDAG

6. Wat is ervoor nodig om verstandig of wijs te zijn? Spreuken 28:5.

“Voordat mensen echt wijs kunnen zijn, moeten ze beseffen dat ze afhankelijk zijn van God en moeten ze vervuld worden met Zijn wijsheid. God is de bron van zowel intellectuele als geestelijke kracht... Wanneer intellectuele en geestelijke kracht samenkomen, wordt de hoogste standaard van mens-zijn bereikt. Zij die dit doen, zal God aannemen als werkers die samen met Hem het verstand van anderen onderwijzen.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 66.

SABBAT

7. Maar hoe beperkt is het menselijke begrip, zelfs als we wijs en verstandig zijn? Prediker 3:11.

“De woorden ‘En Ik zal u een nieuw hart geven’ (Ezechiël 36:26) betekenen: Dan zal Ik u een nieuw verstand geven. Deze verandering van het hart gaat altijd gepaard met een helder begrip van de christelijke plicht, gepaard met een begrip van de waarheid. De helderheid

van ons zicht op de waarheid zal evenredig zijn met ons begrip van het woord van God. Wie de Schrift aandachtig en biddend volgt, zal een helder begrip en een gezond oordeelsvermogen krijgen, alsof hij door zich tot God te richten een hoger niveau van intelligentie heeft bereikt.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 452 [zie ook: *Geest, karakter, persoonlijkheid*, blz. 96, 97].

Ter overdenking

“De gouden schakels van de hemelse keten verbonden het eindige met het oneindige. Zij kregen deel aan de goddelijke natuur. Zij zorgden er goed voor om in contact met God te blijven. Zij baden en studeerden en leefden in de praktijk vanuit een strikt en gewetensvol en nederig verstand. ... Het woord van de Heer was hun drank en spijs. ‘In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen tien maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders.’ ” –*Christus weerspiegelen*, blz. 142.

13^e Les

Sabbat 28 september 2024

Sabbatbegin 19.26^u ↔ 19.23^u

Hemelse begeleiding

“Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,.” Éfeze 3:10.

“Ware opvoeding is datgene wat standhoudt tot in het eeuwige leven. Ware opvoeding is de voorbereiding van de mentale, morele en fysieke krachten voor de uitvoering van elke plicht, aangenaam of anderszins, de training van elke gewoonte en praktijk, van hart, verstand en ziel voor goddelijke dienst. Dan kan er van u in de hemelse hoven worden gezegd: ‘Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.’ (1 Korinthe 3:9)” –*Letter* 189, 1899.

ZONDAG

1. **Wat is uniek aan wat God in een persoon voortbrengt? Prediker 3:14.**

“Het grote doel van het onderwijs is, ons in staat te stellen om de vermogens die God ons gegeven heeft op zó’n manier te gebruiken dat dit de godsdienst van de Bijbel op de beste manier voorstelt en strekt tot heerlijkheid van God.” –*Geest, karakter en persoonlijkheid*, blz. 384.

MAANDAG

2. **Welke stappen moet iemand nemen om goddelijke wijsheid te ontvangen en wat doet God dan? Daniël 9:20-22.**

“Het hoogste onderwijs zal gevonden worden in het bestuderen van het mysterie van godsvrucht. De grote waarheden van Gods woord zullen, als ze geloofd en ontvangen worden en in de praktijk van het leven gebracht worden, resulteren in onderwijs van de hoogste orde.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 398.

DINSDAG

3. **Welke vragen en antwoorden zouden in het leven een inspiratie moeten zijn? Hoséa 14:10.**

“God heeft ons intellectuele en morele kracht gegeven, maar tot op grote hoogte is iedereen de architect van zijn eigen karakter. Elke dag komt het bouwwerk dichterbij de voltooiing.... De tijd komt dat ons werk zal worden onthuld zoals het is. Nu is het tijd voor allen om de krachten te cultiveren die God hen gegeven heeft, zodat zij een karakter kunnen vormen voor nut hier en voor een hoger leven hierna.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 222.

WOENSDAG

- 4. Waarom ontbreekt het een mens aan ware wijsheid? Romeinen 3:11.**

“De liefde voor de waarheid zoals die in Jezus is, betekent de liefde voor alles wat bestaat uit de waarheid die Christus onderwees.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 362.

DONDERDAG

- 5. Hoe beschrijft de heilige Schrift deze vreselijke situatie? Psalm 14:2, 3.**

“Liefde, de basis van de schepping en van de verlossing, is de basis van de ware opvoeding. Dit wordt ten volle duidelijk in de wet die God heeft gegeven als gids voor het leven. Het eerste en grote gebod is: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand’. Lukas 10:27. Hem, de Oneindige, de Alwetende, lief te hebben met

alle kracht en verstand en hart, houdt in, de hoogste ontwikkeling van elk vermogen. Het wil zeggen dat in het gehele wezen – het lichaam, het verstand en ook de ziel – het beeld van God hersteld zal worden.

Even belangrijk als het eerste is ook het tweede gebod: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Mattheüs 22:39. De wet der liefde vraagt om de toewijding van lichaam, verstand en ziel aan het dienen van God en onze naasten. En dit dienen, waardoor we voor anderen ten zegen worden, verschaft onszelf de grootste zegen.” –*Karaktervorming*, blz. 16.

VRIJDAG

6. In welke twee groepen is de wereld verdeeld? Daniël 12:10.

“Praktische godsvrucht moet geleerd worden. Zij die de leringen van Christus bestuderen en in praktijk brengen, zullen een essentiële opleiding in Bijbelkennis verkrijgen.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 362.

SABBAT

7. Wat zou de oprechte smeekbede van de christen moeten zijn? 1 Koningen 3:9.

“Laat niemand de liefde van Christus uit zijn werk weglaten, maar laat ieder zichzelf de vraag stellen: "Is mijn leven een consequent leven? Word ik geleid door de Heilige Geest?"” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 362.

Ter overdenking

“De strijdende gemeente is niet de triomferende gemeente. Tenzij het volk van God een dappere oorlog voert tegen elke vorm van zonde, zullen ze nooit door de poorten van de heilige stad gaan. En we zullen geen tweede beproeving hebben. Nu is de aanvaarde tijd, de tijd waarin we het onderwijs moeten krijgen dat ons in staat zal stellen om in de hemelse hoven te leven. Het hele hemelse universum kijkt met de diepste belangstelling toe om te zien wie in deze basisschool de lessen van Christus in praktijk brengt.” –*Review and Herald*, 31 december 1901.
